

Liturgie voor de dienst op 26 februari 2023

Eerste zondag in de veertigdagentijd

Voorganger: ds. Piet Schelling

Organist: Ron van Halen

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm van de zondag: 91a:1 – ‘Wie in de schaduw...’

Bemoediging en drempelgebed

Zingen Psalm van de zondag: 91a:2 – ‘Engelen zendt Hij...’

Gebed van inkeer

Zingend antwoord: ‘Goede God, laat uw vrede ons voeden’ (Tekst: Piet Schelling; melodie: *Red River Valley*)



Goe - de God, laat uw vre - de ons voe - den,
laat de gloed van uw trouw bij ons zijn.
Wees aan - we - zig en blijf ons be - hoe - den
voor de leeg - te van dwaas - heid en schijn.

2. Lieve Heer, wilt U niemand vergeten,
sta bewogen naast ieder die leeft.
Wees aanwezig bij allen die weten
van een hart dat verward is en beeft.

3. Kom, o Geest, met uw kracht in ons leven,
geef ons wijsheid die ijvert voor licht.
Wees aanwezig in wat is geschreven
over liefde en goddelijk zicht.

Groet: v. De Heer zij met u!
a. Ook met u zij de Heer!

Bij de lezing en de uitleg...

Zingend gebed voor de opening van de Bijbel: Lied 680:1 en 2 – ‘Kom, Heilige Geest...’

Lezing uit de Profeten: Habakuk 1:1-5 – door lector

Zingen: Lied 942:1 – ‘Ik sta voor U...’

Lezing uit het Evangelie: Matteüs 4:1-11 – door lector

Zingen: Lied 942:3 – ‘Spreek Gij het woord...’

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 538:1 en 4 – ‘Een mens te zijn op aarde...’

Wij gedenken Irene van Ravens-Sonneveld

Lied ter gedachtenis: Lied 416:4 – ‘Ga met God...’

Dankzegging en voorbeden

Collecten

DE MAALTIJD VAN DE HEER

Presentatie avondmaalproject

Tijdens het volgende lied wordt de tafel klaargemaakt

Inleidend lied bij de tafel van de Heer: Lied 381:2 en 4

Nodiging

De tafel is gereed voor allen die vertrouwen op Christus en hem liefhebben. In zijn naam nodigen wij u en jullie uit om hem te danken en brood en wijn als tekenen van zijn liefde te ontvangen.

Voorganger: Vrede zij met u!

Gemeente: *Vrede ook voor u!*

Tafelgebed

Voorganger: U zegenen wij, Eeuwige...

Zingen: Lied 985:1 – ‘Heilig, heilig...’

Tafelgebed (vervolg)

Voorganger: Gezegend bent U, o God...

Wij bidden samen: 'Onze Vader...'

Zingen: Lied 840:1, 2 en 3 – 'Lieve Heer, Gij zegt...'

Voorganger: Mag ik u uitnodigen uw hand en hart te openen voor de gaven van Christus.

Uitdelen van brood en wijn

Dankzegging

Slotlied: 'Op de grens van hoop en vrezen' (Tekst: Piet Schelling; melodie A: John Stainer, 1840–1901; de melodie ook in Lied 801)



Op de grens van hoop en vre - zen
spreekt een Stem jou te - der aan:
'Luis - ter goed, ik zal er we - zen,
en jou le - ren op te staan.'

2. Op de grens van hier en boven
wint het goede van het kwaad.
Die ervaring doet geloven
in 't verdwijnen van de haat.

3. Op de tafel zonder grenzen
staat het brood voor ieder klaar.
Aan het hoofd de zoon des mensen,
als Gods liefdevol gebaar.

4. Ga de weg voorbij de grenzen
waar het goede op je wacht,
en waar onbekende mensen
liefde geven, ongedacht.

Wegzending en zegen - beantwoord met het zingend 'Amen...'